

*Mijn wereld,*

*In deze volle wereld  
Voel ik me vaak alleen  
Bonte mengeling van mensen  
Vraag me af waar moet ik heen*

*Terug kijken in je leven  
Dat heeft weinig zin  
Je moet alles gewoon beleven  
Kuilen trap je steeds weer in*

*Heb vele mensen leren kennen  
Lieve en ook de minder goede  
Het is gewoon wat wennen  
Maar blijf op mijn hoede*

*Zo loop ik vaak in het duister  
Zoekend naar mijn eigen weg  
Pareltjes kom ik tegen  
Luister naar hun gefluister  
Ze begrijpen wat ik zeg*

*Bedenk wat belangrijk is of niet  
Daarom koester ik de pareltjes  
In de lach en in verdriet  
Omdat zij het belangrijkste  
Zijn in het leven  
Ze kunnen echte vriendschap geven.*

