

Mijn plein,

*Ik ben geboren bij het plein
Daar in het oude huis
Spelen en wat praten was daar fijn
Voelde me er thuis*

*Jong en onbezorgd
Ouderen en kinderen om me heen
Dacht niet aan een toekomst
Was daar ook nooit alleen*

*We konden lachen en ook huilen
Ruzie, maakte je altijd weer goed
Even bij de ouderen schuilen
Die ons vertelden hoe het moet*

*Later, heel veel jaren later
Tegenslag en vaak pijn
Bij de wijn ging zoveel water
Maar de herinnering aan het plein
Zal ik nooit vergeten zijn.*



Friends are the flowers in life's garden