

*Ziekenhuisjes.*

*Altijd is er wel iets  
Een pijntje hier en daar  
Zomaar uit het niets  
Sloopt men je uit elkaar*

*Dokters leren echt heel veel  
Wij zorgen voor een kwaal  
Zo krijgt ieder weer zijn deel  
Gaan ze met jou lijf aan de haal*

*Wie heeft dat uitgevonden  
Grote mooie gebouwen  
Met bedden en pillen gevuld  
Zusters verzorgen je wonden  
Dat heet van de mensheid houwen  
Wie daar ligt heeft veel geduld*

*In elke grote stad staat  
Een ziekenhuis te wachten  
Bid voor je er naar binnen gaat  
Verwacht ook niet teveel  
Soms maken ze je maar half heel  
Men maakt de mens daar droevig of blij  
Bedenk, het hoort er gewoon bij*

