

*Broos en teer,*

*Vriendschap, zo broos en teer  
als de vleugels van een vlinder  
Het mogen ontvangen en geven  
vol vreugde zonder hinder  
is heel waardevol in het leven*

*Soms doet vriendschap zeer  
gebroken zijn haar vleugels  
Te laat wil men haar lijmen  
te los zijn dan haar teugels*

*Vriendschap herken je pas  
niet op feestjes als iedereen blij is  
Maar in de stilte zoals de vlinder  
heel stil in zijn leven was.*

*Wie vriendschap heeft gevonden  
zichzelf kan zijn, waar je kan schuilen  
niet knellend, toch verbonden  
Met humor en met een lach  
maar als het tegen zit kan huilen*

*Koester haar dan elke keer  
echte vriendschap is  
als de vleugels van een vlinder  
Warm, broos en teer.*

