

Aardig zijn,

*Aardig zijn kost niets,
seconde van je tijd,
als je het van binnen voelt,
Heb je daarvan geen spijt,*

*Maar om te begrijpen,
dat er mensen zijn,
die er anders over denken,
kost je veel meer tijd,*

*Eerlijk zijn hoort daar ook bij,
de ander die naar jou,
gewoon onaardig is,
vraag je niet om vergiffenis,*

*Dan keer je alles om,
begin dan even bij je zelf,
zoek geen excuus voor je gedrag,
maar vind jezelf eens aardig,*

*Jij hoeft je niet te binden,
met iedereen om je heen,
gedraag je, naar wat je voelt,
anders sta je echt alleen.*

