

Geweldige wereld,

*De wereld waarin we leven
Is een geweldige wereld
Of is het een wereld vol geweld
Het scheelt maar een paar letters
Maar die maken een wereld van verschil
Men slaat elkaar de hersens in
Uit haat of om gewin*

*Het samen leven, samen delen
Staat niet meer voorop
Kinderen worden stuurloze mensen
Die alles hebben wat er is
Maar normen en waarden
Wordt hen niet meer geleerd
Oorlogzuchtig zoeken regeringen
De arme landen af
Zaait daar eerst haat en verderf
Zodat met dan onder de vlag van liefde
Het land plat bombardeert*

*Mensen worden soldaten
En die hebben geen naam
Pas als ze voor eer en vaderland zijn gesneuveld
Zal heel de natie achter hen staan
Ik zou willen schreeuwen, roepen, vloeken
Zie de mens als verlosser
Begin, bij het begin
Het kleine kind nog onbedorven
Krijgt niet in alles zijn zin*

*Geef het wat iedereen nodig heeft
Leer hem wat liefde is en respect
Als we daarmee beginnen
In onze kleine kring
Weet zeker dan zal de wereld weer geweldig zijn
Laat zinloos geweld tot ons verleden behoren
Dan is niet alles verloren*

