

Je gouden sterren,

*Als kind nog onbevangen
Nog niets wetend van het leven
Spelend met een blos op je wangen
Je kan alleen maar liefde geven*

*Maar langzaam komt op je pad
Afscheid nemen van wat je liefhad
Het hondje waar je graag mee speelt
Wordt wat trager en oud
Tot de dierenarts je meedeelt
Dat hij een sterretje wordt van goud*

*Zo leer je langzaam in je leven
Het gevoel wat verlies kan geven
Het spelen met een blos op je wangen
Wordt later niet zo onbevangen
Houd toch in je ogen je lach
Verberg de traan die niemand zag*

*Zo zullen er in je leven
Meer gouden sterren komen
Lach en blijf liefde geven
Geloven in je dromen
Tot ook jou reis is gedaan
Dan zal je tussen je gouden sterren staan*

